

ER WAS EENS...

Er was eens een kikker die rondwandelde in ons dorp.
Opeens zag hij dit:



poel Perlinkvallei



Kikker nestelde zich in de poel.

Na een paar dagen werd kikker verdrietig.

Hij sprong naar meneer natuurpunt en vroeg:

Zijn hier vriendjes voor
mij in de buurt?





Meneer **natuurpunt** en kikker maakten een afspraak:

Meneer natuurpunt zou op zoek gaan naar een toffe school die peter van de (kikker)poel kon worden.

Zo gebeurde het: de school van Boekel werd in 2011 peter van de poel



Kikker was superblij. Hij beloofde de kinderen om hen veel te leren over het leven in het water en de natuur. De kinderen namen hem ook mee op avontuur in het bos, ze ontdekten de prachtige bloemen en de planten in het bos.

De weg van de school naar de poel en het bos, is echter een drukke weg. Hopelijk kan de werkgroep Trage Wegen de wandelpaden van vroeger (toen kikker en de kindjes nog niet geboren waren) opnieuw open stellen.

Duimen jullie mee?



VLONDER

Om de poel nog makkelijker te betreden en moddervoeten te vermijden, komt er binnenkort (najaar 2012) een vlonder.

Als jullie daar zin in hebben en een centje in mijn spaarpot stoppen, bouwen we volgend schooljaar samen een insektentoren... dat wordt smullen!



MEER INFO? MEEHELPEM?

- ✓ www.tragewegen.be ➔ zoeken: Zwalm of op de gemeente, dienst Stedenbouw
- ✓ www.natuurpuntzwalmvallei.be ➔ ga naar Perlinkvallei
- ✓ In ruil voor een helpende hand, krijg je hout uit het bos voor je 'stoof' ➔ bel Vincent Decroock 0498/10 95 39



Groetjes van de
vriendjes van de school!

